

HENDRIK VALKENBURG.

DOOR

JOHAN.



„Al zen leven, daar hei je meneer Valkenburg; man, kom der in, ik doch je zou dood wezen.” De schilder kan er de laatste jaren zeker van zijn, dat hem bij zijne komst in Laren van de zijde van Teuntje of Lijsje eene derge-