



LIEFDE-ZANGEN.

DOOR

JEANNE REYNEKE VAN STUWE.

I.

Wat zal ik vreezen, zoo gij bij mij zijt!
Waar was mijn droefheid, als uw dierbre handen
De wolk des weemoeds van mijn voorhoofd banden, —
Waar kan ik dwalen, zoo gij mij geleidt?

Mijn Lief, mijn Lief, die mede-aanvaardt den strijd,
Die 's werelds afgunst om ons heen doet branden.
Gij, die mij voert naar verre vrede-landen,
O, Lief, mijn Lief, wees gij gebenedijd!....

O, Lief, nietwaar? nooit zal uw hand me ontglippen?....
Ik kan mijn leven niet alleen meer leven,
Nu mijn lot u, en uw lot mij behoort....

Gij hebt mij lief.... o, laat, mijn Liefste, uw lippen
Mij eeuwig uwer liefde zegen geven,
In kus op kus, in koozend woord op woord....