

*Een weinig bekend Hoekje van mooi Nederland.*

Zooals vanzelf spreekt: de naaste en hoogste torens ziet ge er het duidelijkst, en geen wonder is het dus dat Emmerik, 's-Heerenberg, Hoog-Elten, Laag-Elten, de beide Zevenaars en Didam u in de eerste plaats hunne ligging verraden. Maar meer ziet ge en verder reikt van hier uw blik, en ware er eene richtingstafel geplaatst, die alleen naar de rondom verrijzende kerktorens verwees, gewis zoude zij bekrast zijn met

zijn; en aan den grooten tulband van groen beukenloof met getanden bovenlijn, die „het Monferland” heet.

Ziet ge ver en ver Hoog-Duitschland in, niet minder wijd zweeft uw verrukte blik over Neder-Duitschland's gouwen, en ge wenschet slechts één ding: dat hier een draaizetel was, die u op uw gemak beurte- lings dit en dat vergezicht kon doen opnemen, tot verzadigings toe van uwe opgetogenheid,



LOGEMENT „DE ROOS” TE BEEK.

een 45-tal schuine strepen en evenveel plaatsnamen.

En daarbij hebt ge uwe aandacht te wijden aan gindsche wonderschoon glanzende plekken, die de plaats verraden waar de Rijn zijn slangelijf door de landouw wringt; en aan het Stokkemsche veld, als eene legkaart er uitzierend, met zijne tegen elkaar aanpassende akkers van wit en groen en geel, waartusschen een molen verrijst en boerenhoeven in donkere boschjes gelegen

weetzucht en topografische belangstelling.

Doch ge moet er blijven staan, en dat voert u ten slotte de trap af. Langzaam nederdalend, kunt ge het niet helpen afkeurend het hoofd te schudden over de roekelooze baldadigheid dergenen wie wêlgedaan wordt, wanneer ge opmerkt hoe al de balken en planken van het gestel van boven, van onder, van binnen, ja van buiten besneden zijn met de namen van tallooze „gekken en dwazen”, waaronder zelfs een er een reclame-