

Een weinig bekend Hoekje van mooi Nederland.

is sedert lange jaren afgeschaft, daar het onvereinigbaar bleek met de rust en het genoegen onder elkander dat de tijdelijke bewoners van het pension hier zoeken.

Mooie uitzichten gunnen u verhakkingen in 't geboomt, aan d'eene zij op Zeddem met zijn typischen molen en hoogen kerktoren, anderzijds op de westlijke bergen, die eindigen met den boschrijken en toren-bekroonden Elterberg. Hier ziet men ruim over het Stokkemsche veld heen. Anders beletten de omringende stammen en struiken het uitzicht nog al.

De berg houdt van alle generaties en volken die op zijn kruin en in zijn buurt vertoefd hebben, aandenkfels verborgen. Hier en daar komen er van aan 't licht. Vaak is er ook naar gegraven. Men vond dan granietgruizels afkomstig van den germaanschen offertafel, en urnen met de stoffelijke overblijfselen der Germanen gevuld; brokstukken doefsteen van den romeinschen wachttoren en gebroken roode tegels, waarvan één letters bevatte die uitwezen, dat het 6^{de} legioen hier gelegerd was geweest; eindelijk de steenen grondslagen van het oudste huis op den berg, geheel in den westhoek en ook met zijn front het westen toegekeerd.

Een kleefsch professor, wiens naam de waard — de heer Booms — mij niet wist mede te deelen, had een goede 20 jaar geleden daarbij een kelderdoorgang met boog ontdekt. Bij het daarvoor verrichte graafwerk was men een ruim 1 meter dikke laag door gemoeten van eene vreemdaardige zelfstandigheid: aan de éene zijde er uit ziend als waren er gegoten ijzeren wormvormige figuren op, zit er van achteren zonder uitzondering witte kalk aan de daarvan afkomstige stukken, die thans overal verspreid over den berg heenliggen, meest aan de kanten. Verder gravende, had de professor nog romeinsche steenen gevonden van 2 vinger dik met een hoogen lijst er omheen, waarlangs met de vinger een groef was getrokken, krom in den hoek; deze steenen waren gebakken van zeer fijne roode aard. Evenals de geletterde tegel waren deze blijkbaar voor verwarmingsoventjes bestemd geweest, zooals de in ons kil klimaat

kleumende romeinsche soldaten plachten te maken. De professor was van meening geweest dat de berg oudtijds gevormd was door de samenhechting, middels grond uit de graaf, van twee afzonderlijk bijeengelegen topjes, waarbij deze tevens wel 17 meter van hun oorspronkelijke hoogte hadden ingeboet.

Deze vondsten had de heer Booms zelf nog bij toeval vermeerderd door 1°. achter in zijn tuin een handbreede laag „schapebotten en verkensscholders” aan te graven, die daar wel $1\frac{1}{2}$ voet in het vierkant als tegen den berg aangegoooid lagen; 2°. een afgestompten beretand aan het daglicht te brengen; en 3°. op 7 voet diepte in klaar metselzand een kandelaar te vinden met afgebroken stand en drie haagdissen tot pooten. Met aandacht volgden we de belangwekkende mededeelingen van den spraakzamen en gezelligen schenkwaard, die aan het eind zijnde van zijn wetenschappelijke verhandeling zijn glas ledigde en, het bierschuim van zijn lippen wisschend, aldus voortvoer:

— Meneer weet zeker niet dat deze berg ook een koppelaar is. Een heer en dame



DUBBELE OPGANG NAAR MONFERLANDS TOP.