

*Het verboden Boek.*



bezig was zijne dienstbode te berispen, ontving Casimier hartelijk.

N° 3.



Onverwijld begon de verstrooide maar geleerde heer Professor te lezen en las maar

door tot het nacht werd. Toen zijne echtgenootte hem kwam halen voor het avondeten en zooals gewoonlijk de hand drukte, bemerkte zij dat de duim koud was en vervolgens dat haar man zich had dood gelezen.

N° 4.

De weduwe ontstelde hevig, keek naar de schrijftafel en greep het noodlottige boek. Even als haar rampzalige echtgenoot begon zij te lezen en las den geheelen nacht door



tot den volgenden morgen, en toen zij haar hondje wilde uitlaten en reeds buiten op het bleekveld stond, werd zij plotseling met een ijselijken gil krankzinnig, hetgeen hare dochter bemerkte.

N° 5.

Het lieve meisje zag hare wegnellen zonder nog dadelijk den omvang van het onheil te kunnen berekenen. Zij nam het boek op en begaf zich naar den boomgaard, waar zij zich reeds na de tweede bladzijde met een koude vleeschvork doodde, uitroepende: