

*Het verboden Boek.*



zinnige moeder het boek zag, geraakte zij nog verder buiten zich zelve.

N° 9.



Middelerwijl kwam dichter Casimier eens bij zijnen ouden vriend Professor Peter op-

loopen, om over zijn eerste deel te spreken. Maar nauwelijks was hij binnengetreten of een hevige schrik beving zijn hart, want de gade des Professors klaagde hem bij den burgemeester aan, die zich op staande voet van Casimier meester maakte. Hij werd weggevoerd na met de lijken te zijn geconfronteerd.

N° 10.

In de gevangenis betreurde Casimier zijn onbezonnen roman. Hij had nimmer bevroed



dat de invloed van zijne werken zoo groot zou zijn. Na langen tijd getreurd te hebben nam hij zich voor om kalm zijn straf te ondergaan, te meer toen hij hoorde dat zijn boek druk verkocht werd, dat zijn naam gevestigd was en dat de kritiek de doodelijke passages had verklaard.

J. H. SPEENHOFF.

*Rotterdam.*