

NEDERLANDSCHE KERKEN,

□ □ DOOR A. W. WEISSMAN. □ □

VIII.

DE ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR.

Dat er te Alkmaar reeds zeer vroeg een kerk, aan den H. Laurentius gewijd, moet hebben bestaan, lijdt geen twijfel. Of, zooals een opschrift van 1605, in de tegenwoordige kerk aanwezig, zegt, reeds in 860 „'t licht van Christi offerhand glinsterde door heel Kenmerland" is minder zeker. Veilig mogen wij echter aannemen, dat deze kerk, zooals de dichter van het opschrift het uitdrukt „dick van d'Westvriesen is verbrandt". Immers de kerken der vroege middeleeuwen waren, hier te lande, van hout.

In de 13^e eeuw bezat Alkmaar een kerk, aan St. Laurens gewijd, daar onder het hoofdaltaar van dit gebouw een deel van het stoffelijk overschot van den vermoorden graaf Floris V werd bijgezet. De zerk, waaronder de begrafenis plaats had, is nog in de kerk te zien. Zij ligt op een soort van tombe, in eikenhout uitgevoerd, die in den stijl van ongeveer 1540 met snijwerk en schilderwerk is versierd. Jammer genoeg is



DE ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR VAN HET ZUIDEN.

In de 14^e eeuw werd de kerk vergroot, want in 1382, zegt het opschrift, dat reeds werd aangehaald, „is daer neffens met goed aendacht een kerck in reverencie van St. Matthijs gestelt". Het schijnt ietwat vreemd, dat men twee kerken naast elkander zou geplaatst hebben. De 17^e eeuwse schrijvers vermelden nu eens, dat de nieuwe kerk aan de zuidzijde, dan weder, dat zij aan de noordzijde gestaan heeft van de oude. Bij

door engelen vergezeld, ver-
toont, in lateren
tijd overgeverfd,
waardoor het
zeer geleden
heeft. Het is
mogelijk, dat de
zerk nog uit de
13^e eeuw af-
komstig is. Maar
het daarop ge-
beitelde wapen-
schild van den
graaf, met het
omschrift: „hier
ond(er) ist inge-
wa(n)t g(r)aven
floriis va(n) hol-
la(n)t, v(er)sla-
ge(n) va(n) h(eer)
gerrit van(n) vel-
se(n)" draagt het
karakter der 15^e
eeuw. In de
17^e eeuw werd
er bijgevoegd:
„Anno 1296, den
28 Juny", de
dagtekeningnl.
van den moord.