

LIEFDES NADERING,

DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

Ja! alle vreugde dezer dagen
vond in Uw stemme haar begin;
't was of een trage hand geslagen
had op 't speelwerk van de min.

En door de dreven van 't verlangen
— waar 't zoet gerucht der droomen leeft —
bleef d'echo van Uw adem hangen,
zooals somtijds tusschen gezangen
het zuchten van een ziele zweeft.

Ja! alle vreugde dezer uren
vond in Uw glimlach haar begin
en blijft zoo puur en vredig duren
tusschen der menschen daden in;

gelijk het trillend bladerzingen
tusschen het murm'lend leefgeluid
— dat van de verre stad komt dringen —
haar nooit begrepen mijmeringen
en ongezegde liefde sluit.