

## LIEFDES NADERING,

DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

---

Ja! alle vreugde dezer dagen  
vond in Uw stemme haar begin;  
't was of een trage hand geslagen  
had op 't speelwerk van de min.

En door de dreven van 't verlangen  
— waar 't zoet gerucht der droomen leeft —  
bleef d'echo van Uw adem hangen,  
zooals somtijds tusschen gezangen  
het zuchten van een ziele zweeft.

Ja! alle vreugde dezer uren  
vond in Uw glimlach haar begin  
en blijft zoo puur en vredig duren  
tusschen der menschen daden in;

gelijk het trillend bladerzingen  
tusschen het murm'lend leefgeluid  
— dat van de verre stad komt dringen —  
haar nooit begrepen mijmeringen  
en ongezegde liefde sluit.

Ja! alle vreugde om deez' vreugde  
vond in Uw ziele haar begin,  
een oud geluk dat niemand heugde  
kwam eensklaps ieder in den zin;

zoals men wel eens bij het spelen  
van nieuwe melodieën hoort  
hoe of herinnerings moede veëlen  
het jonge lied gaan medespelen,  
dat meer dan 't oude hun bekoort.

Ja! alle vreugde dezer uren  
vond in Uw glimlach haar begin  
en blijft zoo puur en vredig duren  
tusschen der menschen daden in.