

SONNETTEN

DOOR

HÉLÈNE SWARTH.

I.

HONIG.

Ik zamel honig voor den boozen draak,
Wiens zeven muilen, wjl 't mijn vorst gebood,
Ik voed met zoet bedwelmend honigbrood,
Opdat hij, zwelgend, niet de schat bewaak
Van blanke opalen en robijnen rood
En 'k snel den buit mij tot den mijnen maak
En vlug ontkoom de bloedigwreede wraak
En breng mijn vorst waarvoor ik trots den dood.

O wilde bijen zoemend zomerzang,
Wil' mij niet wonden, wjl 'k uw honig steel
En meng met heulsap van papavers! Lang
Zal 'k u niet meer ontrooven uw te veel.
Papavers rood, o blijf' voor mij niet bang!
Dra breekt de draak de hand, die brak uw steel.
