

II.

WEN DOOD MIJN LIJF IS. . . .

Wen dood mijn lijf is en mijn ziel blijft leven,  
Zal 'k waarschuwe' al de zielen ongeboren,  
Aler ze op aarde een menschenpaar verkoren  
Tot vader en tot moeder. Deinzend beven  
Zij dan ontzet terug. — O 't blonde koren  
Is schoon en lieflijk bloeien de aardedreven,  
Doch, zijt ge uit Jonkheids Paradijs verdreven,  
Zoo raakt uw vreugd bezoedeld en verloren.

Dan, roepend, zoekend, zult gij droevig dwalen,  
Van tranen blind, rondom uw vroeger Eden,  
Vervloekend woest de lokbeloft', die dalen  
U dèe naar de aard, waar 't leven wordt geleden  
En de armen heffen naar het sterrenstralen,  
Terwijl uw voeten kleve' aan 't slijk beneden.