

De Zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam.



PRAALGRAF VAN WITTE CORNELISZ. DE WITH. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

den grond boorde; daarop, van zijn metgezellen allerwege verlaten, van de vijanden allerwege omringd, het lichaam met kogels doorboord, heeft hij zijn krijgshaftige ziel den hemel teruggegeven. De vijandelijke koning zelf heeft, uit edelmoedige bewondering van vijandelijke dapperheid, het lijk, kostelijk toegemaakt, naar het vaderland teruggezonden. Hij heeft geleefd 59 jaren".

Met zijn sobere, onopgesmukte opsomming van feiten, geeft dit grafschrift een beter

beeld van den held, dan menige uitvoerige levens-beschrijving.

Geacht en geëerbiedigd om zijn kunde, ondervinding en onvergelykelijke stoutmoedigheid, was hij tevens gevreesd om zijn groote gestrengheid en zijn onbesuisde gramschap. *) Zijn norschheid en lichtgeraaktheid tegenover zijn medebevelhebbers boezemden velen een afkeer van hem in, en brachten hem dikwijls in moeilijkheden. Het gebeurde meermalen, o. a. in den slag bij Duins, dat zijn kapiteins weigerden hem aan boord te nemen, als zijn eigen schip zoo ontredderd was geworden, dat hij gedwongen

werd op een ander vaartuig de admiraalsvlag te hijschen. Bekend is ook zijn eigen-dunkelijke terugkeer uit Brazilië, om welks bezit wij in 1647 oorlog voerden met Portugal. Bij zijn aankomst werd hij op last der Regeering in hechtenis genomen en naar de Gevangenpoort te 's Gravenhage overgebracht. Zijn vrijlating hieruit, op last der Provinciale Staten, gaf aanleiding tot het

*) Mr. de Jonge. Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen.