

De Zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam.

verdrag bepaalde tolgelden zouden worden uitbetaald. Toen echter het jaar daarop Christiaan IV geheel willekeurig de tolgelden met de helft verhoogde, kreeg De With nogmaals de opdracht met een eskader van 48 oorlogsschepen de koopvaardijvloot, nu 300 schepen tellende, te vergezellen. Den 14^{en} Juni arriveerde De With voor Kronenburg, waar hij een dag en een nacht stil bleef liggen. Den volgenden morgen werden de zeilen geheschen, alle wimpels ont-plooid, en stevende de vloot langzaam door de Sont, doch — zonder tol te betalen. De Deensche vloot, die in de nabijheid lag, was machteloos zich hiertegen te verzetten. De koning van Denemarken zag van uit een der vensters van Kronenburg het schitterend schouwspel gade; toen De With hem gewaar werd, saluerde deze met den hoed, en deed door zijn oorlogsschepen drie salvo's afvuren, die echter niet werden beantwoord. Wat er in Christiaan IV omging, toen hij

getuige moest wezen van deze stoutmoedige uitdaging? Spijt, wrevel, jalouzie, ja zeker, maar ook geen bewondering? Diepen indruk had dit machtsvertoon zeer stellig wel op hem gemaakt: hij liet zijn rechten op de eigendunkelijke tolverhoging varen, en al spoedig kwam er een verdrag met Denemarken en Zweden tot stand, dat door laatstgenoemd land al weder even spoedig werd verbroken. Karel X Gustaaf van Zweden namelijk beoogde de vorming van een groote Noorsche monarchie,

en krijgsvorst als hij was, ontzag hij zich niet een oorlog uit te lokken met Denemarken en Polen. Door buitengewoon zware belastingen te heffen van de Hollandsche koopwaar, verlamde hij onzen handel op de Oostzeehavens, en legde onze handelsvloot allerlei moeilijkheden in den weg, hierin opgehitst door de Engelsche diplomatie, die een zeeslag tusschen de Zweedsche en Hollandsche vloeten als een zeer practisch middel

beschouwde, om aan de Engelsche vloot het overwicht te doen behouden.

Een gewapend optreden in de Oostzee was zoo-doende al weder onvermijdelijk geworden, en in 1658 werd dan ook aan Wassenaer van Obdam, een man van beproefden moed, maar wien de vereischte kennis en ondervinding ontbraken voor zulk een gevaarvolle tocht, en die met voorbijgaan van de Ruyter en de With tot Luitenant-Admiraal was benoemd, opgedragen onze vloot op de Oostzee te beschermen, aan Denemarken hulp te

verleenen tot het ontzet van Kopenhagen, dat door Karel X werd belegerd, en aan de Zweedsche vloot zooveel afbreuk te doen, als mogelijk was. Den 8^{sten} November kwam het in de Sont, juist tegenover kasteel Kronenburg, tot een treffen met de vijandelijke vloot onder commando van Admiraal Wrangel.

De With opent den slag en brengt na een hardnekkigen strijd het Zweedsche admiraalschip tot wijken, waarna hij in gevecht geraakt met den Vice-admiraal Bielkenstern. Twee



IN DE ST. LAURENSKERK.