

De Zeeheldengraven in de St. Laurenskerk te Rotterdam.

De Teems, de Seine en Zont en Iber heeft
 [bevochten,
 En winnaar aan den Taeg vertoonde zijn trofeën;
 De Faem, ter grafzerk van den Zeeheld
 [uitgeborsten.
 Strekt hem een tombe, lang verschuldicht aan
 [zijn zwaert,
 Vervult al 't aerdrijk met zijn glorie en vervaert
 Noch met den schrick zijns naams de vijantlijke
 [Vorsten;
 Al werd de zee geverft met zijn doorluchtig bloet,
 En 't lichaam hier vergaet, noch leeft hij door
 [zijn moet."
 Met dat gevecht „tegen de Vlooten der

van Brakel, onder een witmarmeren zerk met de volgende inscriptie:

„Hier rust d'Heer Johan van Brakel, Schoudt bij Naght van Hollandt en Westvrieslandt, geschooten in de bataelje tegen de France Koonings Vloot, den 10 Julius 1690”.

Aan den oostmuur der kapel prijkt zijn, door Jan Blommendael, den meest begaafden leerling van Rombout Verhulst, vervaardigd borstbeeld, omgeven door kinderfiguurtjes en bekroond door het wapen van den Koning-Stadhouder Willem III.



FRAGMENT VAN DEN GEDENKSTEEN TER HERINNERING AAN DE KAPITEINS LAMBERT HENDRICKSZ. DE MOOY EN NICOLAES ADRIAENSZ. DEN BOUT. FOTO E. MIEDEMA, ROTTERDAM.

Twee Koningen” wordt bedoeld de slag bij Kijkduin, in welken de Ruyter en Tromp de vereenigde Engelsche en Fransche vloten tot wijken brachten. De Liefde nam deel aan den slag in de Sont, maakte zich bijzonder verdienstelijk bij verschillende ondernemingen tegen de Barbarijsche zeeroovers, en nam aan alle groote zeeslagen van den 1^{en}, 2^{en} en 3^{en} Engelschen oorlog een zeer werkzaam aandeel.

In de voormalige Schoenmakerskapel ligt het stoffelijk overschot begraven van Johan

Het Latijnsche opschrift luidt:

„Aan de schim en nagedachtenis des overwonnen Helds, den Schout bij Nacht Johan van Brakel, geheiligd. Brakel, de schrik der wateren, voor wien vlam, ijzer en zee weken, wordt door dezen steen gedekt. — Wij dwalen! Want nog spuwt hij vlammen, zie, nu nog. Hij, die ijzeren ketens verbroken heeft, breekt ook door uit het stof der aarde”.

En daaronder het volgende gedicht van J. Pluimer: