

Nellie Bodenheim.

Minder geslaagd vind ik het eerste prentje bij Koning Kikkert, het is wat zwaar, vast van teekening, daarentegen is het andere van het koninklijke rijtuig met de zes fraai-opgetuigde schimmels sierlijk en los. Het

Een prentje uit een ander boek, waarin de verschillende dieren in menshegestalten voorkomen, stelt een keurig aangekleede kreeft voor. Mooi stemt de roode kleur van het weekdier met de andere tinten samen en hoe



ILL. UIT „TWAALF SPROOKJES.”

geïllustreerde bandje waarop van ieder der in het boekje voorkomende verhaaltjes een klein plaatje had ik liever wat minder druk, wat rustiger gezien.

Wat de prentjes van de nieuwe boekjes betreft die zijn al even geestig als van de vorige. Het plaatje uit Luilekkerland, met het huisje van het meest aanlokkelijk snoepgoed vervaardigd, zal de kinderen doen wuertanden! Zij heeft dit reeds vele malen gebruikte onderwerp weten te behandelen, zoo apart, zoo typisch kinderlijk en zoo vol van poëzie, dat het hier als iets nieuws, iets herlééfds — want inderdaad heeft de teekenaars er léven ingebracht — aan ons voordoet en zij heeft dit gegeven uit een oud verhaal, geheven in de sfeer van het aesthetisch-schoone, zonder dat de kinderlijkheid is ingeboet. Ziehier haar verdienste.

goed is de gelaatsuitdrukking van het venijnige dier met zijn valsch-knijpende scharen in het kopje uitgedrukt.

Een toevallig door mejuffrouw Bodenheim gevonden Fransch sprookje is zij ook bezig te illustreeren. De hoofdpersoon hierin is een

wonderlijk phantastisch wezentje: half vogel, half meisje, dat zij voorstelt in een schitterende vedertooi. Op een van de plaatjes rijdt zij in een sierlijk rijtuigje, ook hierin vind ik weer die bekorende argelooze naiveteit en tegelijk die weer zoo uiterst smaakvolle, fijne verzorgdheid Nellie Bodenheim's werk zoo zeer eigen.



ILL. UIT „RAADSELS.” „DAAR WAREN VIER ZUSTERTJES.”

Nog over één ding wat ik op haar atelier zag, wil ik niet nalaten even te spreken. Het is een affiche voor de nieuwe druk van „Handje Plak”. De verschillende letters van dit woord worden voorgesteld door de persoontjes die in het boekje