

*Nellie Bodenheim.*

deele geslaagd; groter voldoening nog zou het zijn, wanneer ik in een enkele lezer gelijke gevoelens van waardering en liefde heb mogen wekken.

Als men dezen tijd terecht de eeuw van het kind noemt, dan wil het mij voorkomen dat wij in een der eerste plaatsen moeten zoeken een verband tusschen het kinderlijk begrijpen en het waarlijk-schoone. Ik acht me-

juffrouw Bodenheim een der eersten die er met waardeer-



TEEKENING VOOR EEN BIJ S. L. VAN LOOV TE VERSCHIJNEN PRENTENBOEK.

's Gravenhage, Oct.—Dec 1909.

baar resultaat in geslaagd is metterdaad den weg te wijzen, waarop deze vereeniging is te verkrijgen. Zij, wier aandacht bijna uitsluitend op het aesthetische gericht is zullen in haar werk veel, zéér veel weten te loven, maar het is niet minder aan de ouders en opvoedkundigen dat ik belang wensch in te boezemen voor een zoo oorspronkelijk, gezond en sterkwillend streven als dat van Nellie Bodenheim.



ILL. UIT „HANDJE PLAK.”