

De Fransche Overheersching.

„bonsoir messieurs” het service en mijnheer en mevrouw Van Styrum een goeden nacht wenschte en verdween, gevolgd door den admiraal Bloys van Treslong en den generaal Travers. Ten elf uur werd de grootmaarschalk *) binnen geroepen en een oogenblik daarna deeze terugkomende werd ik geroepen, waarop de Koning mij in last gaf den vol-

genden morgen naar Amsterdam te vertrekken met het grootste gedeelte van het service en de nodige preparatiën te doen maken tot het onthalen namens den Koning op 't Paleis van den maarschalk Reggio, welke aan 't hoofd van een corps Franschen woensdag in Amsterdam zoude binnen trekken, doch dat bij aldien de maarschalk zelve het diné aannam ik alsdan de honneurs zelve moest doen, doch zoo de maarschalk voor zijn persoon weigerde alsdan de overige Generaals en Staf-officieren konden worden genodigd, doch ik alsdan gedispenseerd was eenige deel aan het feest te nemen. De Koning wenschte mij een nadrukkelijk BONSOIR er bijvoegende: BIENTÔT VOUS SEREZ RÉUNI

A VOTRE FAMILLE, hetwelk ik als toen alleen beschouwde als een belofte dat ik eens eindelijk, na 18 maanden aanhoudende dienst, zoude afgelost worden. De slaapkamer van den Koning verlatende werd de schildwagt naa gewoonte geplaatst en de valet de

chambre; alhier bevond zich toen de admiraal VerHuëll met een dringende boodschap van den Keizer aan den Koning afgezonden, doch konde geen gehoor krijgen in weerwil van alle aandrang door hem bij de Chambellan aangewend. Hij was genoodzaakt zich ter ruste te begeven gelijk het geheele service insgelijks †). Den volgenden morgen

begaf ik mij mij te zes uur naar het salon gereed zijnde, naar Amsterdam te vertrekken. Ik vond aldaar alles zooals ik het de vorige avond had gelaten. De valet de chambre, de service voor de deur der antichambre, doch de schildwagt ingetrok-



WONING VAN DEN PRINS STEDEHOUDER LEBRUN, THANS DE ALBERDINK THIJMSCHOOL OP DE HEERENGRACHT NABIJ DE BROUWERSGRACHT TE AMSTERDAM.

†) In „Het Leven en Karakter van C. H. graaf VerHuëll” door Q. M. R. VerHuëll, 2e deel, lezen we dat: „na vernomen te hebben dat de koning afstand van den troon wilde doen en toebereidselen maakte om het land te verlaten VerHuëll zich naar Haarlem spoedde om te trachten Z. M. van dit noodlottige voornemen terug te brengen.

Eerst 's nachts te twee uur kwam de admiraal op het Paviljoen te Haarlem aan en vond daar al de bewoners in diepe rust. Hij liet den adjudant van dienst, die voor het vertrek van den koning sliep wekken en verzocht dezen hem te willen aandienen. Die officier vond zich echter verplicht, hem te doen opmerken, dat de koning zich laat

ter rust had begeven en wanneer hij geen zaken van groot gewicht had mede te deelen hij het niet zou durven wagen den koning in zijn rust te storen. VerHuëll informeerde naar 's konings geestgesteldheid, en vernam dat deze evenals gewoonlijk was geweest en hij zelfs zeer opgeruimd scheen te zijn. In deze omstandigheden besloot VerHuëll, den dag af te wachten en verzocht den adjudant weder naar bed te gaan, terwijl hij zich op eenige stoelen in het salon nedervleete, in treurige denkbeelden verzonken over den ongelukkigen toestand onzer zaken.”

*) Generaal-Majoor Roest van Alkemade.