

De Fransche Overheersching.

benoeming op en trachtte zich eerst met het oog op zijn leeftijd te verontschuldigen, maar het mocht wat baten! „Vous êtes l'homme qu'il me faut en Hollande” gaf Napoleon hem ten antwoord *).

Den 14^{en} Juli deed Lebrun zijn intrede te Amsterdam na den nacht te Alphen te hebben doorgebracht. Buiten de Muiderpoort opgewacht door den landdrost van Amstelland, Van Styrum, werd Z. D. H. bij de herberg „Bramenburg” aan de Diemerbrug begroet door den Burgemeester en de Wethouders, alsmede door een commissie van twee staatsraden de H.H. Cuypers en Van In-en-Kniphausen. Het geschut donderde van de stadswallen en de oorlogschepen op het Y. Als een silhouet stak Lebrun's hooge gestalte uit het eere-escorte dat hem begeleidde en waaronder zich bevonden de Hertog van Reggio, en de graaf van Bergerduin, generaal Du Monceau.

Statig trok de stoet langs den met troepen afgezetten weg, waar een toevloed van nieuwsgierigen post gevat had, die hier en daar een „Leve de Keizer” aanhieven, naar het Paleis op den Dam †).

Aldaar in de Mozeszaal vond Lebrun de Ministers, die voorloopig nog in functie zouden

blijven, benevens de leden van den Staatsraad en het Wetgevend Lichaam met alle andere ambtenaren en officieren van Land



GROEP UIT VAN BREE'S SCHILDERIJ, VOORSTELLEND NAPOLEONS INTOCHT TE AMSTERDAM. DE VOORSTE OP 'T DOEK ZIJN, VAN RECHTS NAAR LINKS: W. J. VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT, MAIRE VAN AMSTERDAM, P. P. CHARLÉ, G. TEN SANDE, J. BROUWER JOACHIMSZ. EN D. M. VAN GELDER DE NEUFVILLE, ADJUNCTEN. DE RUITER ACHTER NAPOLEONS HAND IS GENERAAL MOLITOR, COMMANDANT VAN DE 17DE MILITAIRE DIVISIE. NAAST HEM MAARSCHALK OUDINOT, HERTOG VAN REGGIO.

en Zeemacht. Van al deze personen nam Lebrun den eed van trouw aan den Keizer af.

Van den eersten dag af gedroegen de

*) De Caumont la Force, L'architrésorier Lebrun. Paris 1907. p. 3.

†) Bij zijn komst nam Lebrun voorloopig zijn intrek in

het paleis op den Dam; volgens de Amsterdamsche Almanak van 1813 echter woonde hij op de Heerengracht bij de Brouwersgracht, thans No. 40 zijnde de Alberdink Thijmschool.