

## De Fransche Overheersching.

Amsterdammers zich beleefd tegenover den Luit.-generaal van Napoleon: op hun gelaat stond geen sombere uitdrukking, overal

de vroegere ambtgenoot en mede-consul van den Keizer. Bij de vestiging van het Keizerrijk behoorde hij tot de Zes Groot-Dignita-



GROEP UIT VAN BREE'S SCHILDERIJ, VOORSTELLEND NAPOLEONS INTOCHT TE AMSTERDAM. VOORSTE RIJ, VAN LINKS NAAR RECHTS: PRINS LEBRUN, HERTOG VAN PLAISANCE, GOUVERNEUR-GENERAAL DER HOLLANDSCHE DEPARTEMENTEN, BARON D'ALPHONSE, INTENDANT-GENERAAL VAN BINNENL. ZAKEN IN HOLLAND, GRAAF DE CELLES, PREFECT VAN HET DEPARTEMENT VAN DE ZUIDERZEE, DEVILLIERS DUTERRAGE, DIRECT.-GENER. VAN POLITIE IN HOLLAND, W. SCHOLTEN VAN OUD-HAARLEM, PRESID. V. D. RECHTBANK TE AMSTERDAM, PELICHY DE LICHTERVELDE, KEIZERLIJK PROCUREUR V. D. RECHTBANK TE AMSTERDAM. ACHTER LEBRUN'S RECHTERSCHOUDE: I. J. A. GOGEL, STAATSRaad EN INTENDANT DER FINANCIEN IN HOLLAND; TUSSEN LEBRUN'S EN D'ALPHONSE'S HOOFDEN DAT VAN J. J. VERHEYEN, SECRETARIS VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL.

heerschte een welwillende nieuwsgierigheid, berichtte hij den Keizer \*).

De gouverneur Lebrun (1739—1824) was

\*) De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 10.

rissen die den 19<sup>en</sup> Mei 1804 gekozen werden. Zij voerden den titel van Prins, genoten vorstelijke eerbewijzen, vormden met den Keizer den Grooten Raad des Rijks en vertegenwoordigden zijn persoon in geval van afwezigheid \*). Lebrun zag zich benoemd tot Prins-Aartsthesaurier, daar Napoleon zijn financiële administratieve bekwaamheden hoogschatte. Zijn innemend uiterlijk, het achtbare hoofd met zilveren haren gekroond, aangename vormen, minzaamheid en wellevendheid pasten wel bij de kalme manieren der ingezetenen van ons land. Tot zijne verdiensten kan gerekend worden dat hij, gedurende zijn verblijf hier te lande den Keizer in beleefde termen steeds de waarheid durfde zeggen. Ook was hij een groot beoefenaar der klassieke letteren en de geleerde vertaler van Homerus. Had hij vóór vijftig jaren bij het voleindigen van zijn studiën ons land als toerist reeds bezocht, nu was hij er teruggekeerd om het te besturen, echter niet met

\*) De overige Groot-Dignitarissen waren: de Grootkeizer Joseph Bonaparte, de Aartskanselier van het Rijk Cambacères, de Aartskanselier van Staat Eugène de Beauharnais, de Connétable Louis Bonaparte en de Groot-Admiraal Murat.