

## De Fransche Overheersching.

van Augustus 1810 naar Parijs ten einde aldaar op plechtige wijze bij de Fransche Garde te worden ingelijfd.

In het laatst van dat jaar werd een aanvang gemaakt met de Fransche administratieve en dienstreglementen ook hier te lande in te voeren, terwijl naar het voorbeeld van alle Fransche Infanterie-regimenten bij de Hollandsche een compagnie Artillerie moest worden geformeerd. Op de keper beschouwd bestond er geen reden tot ontevredenheid, welke zich niettemin in het begin van het volgende jaar zou openbaren. Aan een gedeelte der Hollandsche officieren werd door Napoleon als een gunst toegestaan in de oud-Fransche regimenten over te gaan, om dan door een gelijk getal Fransche officieren te worden vervangen. Die gunst stond gelijk met een bevel, zoodat deze tijding een allesbehalve aangename indruk maakte, daar de geest der officieren onderling niets te wenschen overliet. Dientengevolge vertrokken b. v. de aangewezen officieren van het 124<sup>ste</sup> regiment Infanterie, wien dit lot te beurt viel, naar verschillende Fransche korpsen in Duitschland, Polen, Spanje, Italië, enz. De Fransche officieren kwamen eveneens uit alle oorden van Europa, en daar het nu eenmaal noodzakelijk was zich met hen te verbroederen, zoo trachtte men zich daarin zoo goed mogelijk te schikken en hun zelfs een kameraadschappelijke

ontvangst te bereiden. \*) Over deze splitsing schreef de chef van de 17<sup>e</sup> militaire divisie, generaal graaf Molitor, aan Lebrun — 26 Maart 1811 — „dat door het overgaan van een derde der Fransche officieren in de hollandsche regimenten en de vervanging van de helft der Artilleristen door Fransche kanonniërs in het belang van den militairen toestand in de Hollandsche departementen een belangrijke stap was gedaan.” †) En met

eere hebben de hollandsche officieren onder Napoleons vanen gediend. Inmiddels was de tijd angebroken dat de Hollandsche korpsen den adelaar uit handen van den keizer te Parijs moesten ontvangen. Dit gold voor de 123<sup>ste</sup>, 124<sup>ste</sup>, 125<sup>ste</sup> en 126<sup>ste</sup> linie-regimenten, het 33<sup>ste</sup> regt. Lichte Infanterie, het 14<sup>e</sup> regt. kussiers en het 11<sup>e</sup> regt. Huzaren. Uitgezonderd waren de Artillerie en Genie, de Pontonniers en de compagniën Veteranen. Om hieraan eenigen luis-

ter te geven, werd van ieder regiment een klein detachement geformeerd, welke zich allen te Parijs moesten vereenigen ten einde op een nader te bepalen dag voor den keizer te verschijnen. Nu had het 125<sup>ste</sup> reeds den 2<sup>en</sup> Januari 1811 van den hertog van Reggio te Amsterdam een adelaar ont-



CHEVAU-LÉGERS LANCIEERS 2<sup>E</sup> RÉGIMENT (HOLLANDAIS) GARDE IMPÉRIALE 1810—1814. NAAR EENE TEEKENING VAN WIJLEN KOLONEL L. J. ISSELS. (KRIJGSKUNDIG ARCHIEF VAN DEN GENERALEN STAF).

\*) Gedenkschriften van Majoor W. P. d'Auzon de Boisminart, 's Gravenhage 1841. 2e deel blz. 95.

†) Papieren Prins Stedehouder portefeuille No. 37. R. A.