

LEVENSMOED

DOOR

J. PH. VAN GOETHEM.

Wat heeft dit leven mij tot nu gebracht?
Wel heb ik vaak mijn handen uitgestrekt,
naar dingen die ik heel begeerlijk dacht; —
maar als een vlam, die even 't voorwerp lekt

dat zij omspeelt en dan terug zich trekt:
zoo voelde ik van 't geluk den adem zacht
en zoo werd even soms de hoop gewekt,
aan wat toch altijd weer te sterven placht.

O schoone dagen toen ik lachend waande,
dat niets mij meer van mijn geluk zou scheiden
en ik vertrouwde als een arg'loos kind:

nu weet ik beter, maar ik houd mij staande:
mijn glorie ligt in mijn geweldig strijden,
't geluk te zoeken dat ik nimmer vind.

Amersfoort 1910.
