

## IN HET KLARE SCHEMERDUISTER. . .

DOOR

P. OTTEN.

---

In het klare schemerduister  
Voor het vallen van den nacht,  
Nu de tuin in laten luister  
't Wonder dieper stilheid wacht,

Waar de stilste bloemen bleeken,  
Dooft mijn ongeweten tred  
Langs de half verbloeiende reken  
Van een herfstig rozenbed.

En ik sta, en voel de koele  
Scheemring door mijn haren gaan;  
Mijn verveelde vingren woelen  
Door de welke rozenblaên.

En bij 't warren door den schoonen  
Nabloei, dien de zomer gaf,  
Scheuren ze een voor een de kroonen  
Van de bolle bottels af.

Telkens daalt een niet te stelpen  
Blanke stroom uit bloeme-wond —  
't Ligt dan stil als elpen schelpen  
Op den schemerdonk'ren grond.

.....

Zijgen de verstilde, brooze,  
Bleeke dagen van mijn lot  
Niet als welke, ontblaerde rozen  
Uit de handen achtelooze  
Van een mijmerzieken God?

---