

# VERDWIJNEND MONTMARTRE, DOOR OTTO VAN TUSSENBROEK.

(MET ILL. NAAR TEEKENINGEN VAN DEN SCHRIJVER.)

Ville Auguste... cerveau du monde  
Astre des Nations... Paris!"  
(LE CONTE de L'ISLE).

Montmartre... hoe opent dit enkele woord een zee van herinneringen voor allen die hier leefden en leerden en werkten en hoe wonderlijk is die klank in heel de wereld van kunstenaars, die als in bedevaart gekomen zijn tot dit deel van de „Ville Auguste” het prachtige Parijs....

Montmartre... het vaderland van al wat kunst beoefent; het vaderland der quatz'arts „le véritable pays des rêveurs de tous les pays” zooals een bekend schilder eens gezegd heeft, want Montmartre.... dat is iets dat jeugd beteekent en overmoed en in herinnering zal, ook al is heel het eigenlijk Montmartre verdwenen, dit stadsdeel: de Butte Sacrée, blijven voortleven als iets heel liefs, waar luchtkasteelen gebouwd werden, talloos en hooger dan het hoogste punt van dezen berg, berg van huizen torenend bo-

ven heel Parijs, waar het landelijke en steedsche; het historische en moderne; het

vroolijke en vrome; het eeuwen-oude, eeuwig jonge Montmartre leef. Hier is veel liefs ge-

leefd, maar ook veel leed geleden; hier is de bakermat van de echte vie de Bohème en menig kunstenaar, gestegen uit de diepste armoede tot hoogsten rijkdom, uit de diepste duisternis der onbekendheid tot 't hoogste licht van roem, heeft niettemin hier de gelukkigste jaren van zijn leven doorgebracht.

En nu dit alles dreigt te verdwijnen, nu een niet te keeren vloed van moderne hotels en moderne straten al het lieve en herinnerings-volle gaat verstikken en vertrappen en er binnen korten tijd weinig van het eigenlijk Montmartre zal overblijven, wil ik u als voor een laatste maal voeren langs de nauwe straatjes en oude pleinen en langs de plekken vol van historische beteekenis voor allen die Parijs liefhebben.

Historische beteekenis vooral, want in de geschiedenis van Parijs heeft Montmartre steeds een rol gespeeld. Zij leert ons dat



RUE RUSTIQUE EN EEN DER TORENS VAN DE  
BASILIQUE DU SACRÉ CŒUR IN AANBOUW.