

IN DEN BOOMGAARD

(Naar eene schilderij „Prima Vera” van Botticelli).

DOOR

JAN J. ZELDENTHUIS

Danst in den boomgaard nu,
De blauwe bloemen vallen
Wel honderd duizendtallen
In schoonen bloei voor U.

Danst in den boomgaard nu,
De zoele winden streelen,
Der nachtegaleen keelen
Gaan op in zang, voor U.

Weet gij waarom, waarom
De lucht zoo blauw, zoo goud is?
Sneeuwbloei aan 't bottend hout is?
't Is alles: „Lente kom!”

Danst in den boomgaard nu,
Voorbij is ruige winter,
Met stormen en gesplinter,
En alles wacht op U.

Danst in den boomgaard nu,
Ons lied zal voor U zingen;
Der eng'len scharen gingen
Bazuinend luid naar U!....
