



PLOEG MIJNWERKERS WACHTEND OM AF TE DALEN.

DE STEENKOLENMIJNEN IN ZUID-LIMBURG,

□ □ □ □ DOOR J. VAN I.-R. □ □ □ □

Het deel van onze provincie Limburg bezuiden Sittard is een geografische uitwas van ons land. De volksaard is er een geheel andere dan in Noord-Nederland en dit is, met de geïsoleerde ligging, een van de oorzaken, waardoor er voor 't gevoel van den Zuid-Limburger nooit een sterke band tuschen hem en zijn mede-vaderlanders bestond. Met den oorlog is dit anders geworden. Toen het dagelijksch verkeer met België en Duitsch land verbroken moest worden, zijn bij den Zuid-Limburger pro-Nederlandsche gevoelens boven gekomen. Dit uitte zich in de gedweeheid waarmee hij zich gaf voor den verplichten of vrijwilligen militairen dienst en den weinigen tegenstand die werd onder-

vonden bij de invoering van de Nederlandsche munt in plaats van de Duitsche en Belgische, welke tot nu toe als ruilmiddel golden. Meer moeite kostte 't den Limburger om zich in economisch opzicht geheel te laten regeeren door den „minister van Holland", maar ook hierin heeft hij als andere Nederlanders leeren berusten. Die ontwaakte genegenheid van den Limburger voor zijn grooter vaderland is een vrij onbaatzuchtige en zeker veel belangeloozer dan de toegenomen belangstelling van den Nederlander voor het zuidelijke uithoekje. Vroeger was dit stukje land niet veel meer dan een buitenpost voor het Nederlandsche volk, maar sinds enkele jaren begrijpt men, dat het een