



BIDDENDE VROUWEN IN EEN TEMPEL. FOTO DR. G. KRAUSE.

## HERINNERINGEN AAN BALI, DOOR W. O. J. NIEUWENKAMP.

In het begin van dit jaar was er in de zalen van het Genootschap „Arti et Amicitiae” te Amsterdam tentoonstelling van een collectie foto’s en voorwerpen van Bali, ingericht door de redactie van het tijdschrift „Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw”.

De foto’s waren gemaakt door Dr. G. Krause, die eenige jaren geleden aan een compagnie infanterie was toegevoegd geweest als tijdelijk officier van gezondheid en als zoodanig, gedurende een anderhalf jaar ongeveer, te Bangli vertoefde.

Met veel geduld had hij met een heel klein toestel, dat haast ongemerkt gehanteerd kon worden, honderden scènes uit het dagelijksch leven der inlanders vastgelegd.

Een bloemlezing uit de best gelukte opnamen, die door een bekend fotograaf

te Amsterdam op voortreffelijke wijze sterk vergroot werden, was in „Arti” tentoongesteld, temidden van een kleine, maar uitgezochte verzameling beeldhouwwerk, geweven en beschilderde doeken, krissen en andere voorwerpen van Bali afkomstig.

Voor mij was het een groot genot die talrijke prachtige opnamen te bekijken; wat al herinneringen wekten ze bij mij op!

Precies 10 jaar geleden vertoefde ik op Bali.

Zeven maanden aanéén had ik gansch het eiland doorkruist, van Noord naar Zuid, van Oost naar West, te voet en te paard. Per stoomboot, maar vaak ook in een smal prauwtje, heb ik meer dan eens het heele eiland omgevaren.

Wanneer zal ik het wederzien?

Tien jaren zijn verstreken en nog is mijn