

## II.

Martha gij, en Magdalene;  
derde, die geen naam en voert,  
maar van alle drie de alleene  
die me rijk ontroert;

de eene sta zich af te sloven;  
de andre schrome om de eigen schroom:  
ééne slechts, die kan beloven  
leven van een droom....

Melk de geite, kneed de brooden,  
gij; gij de andre, zing een lied  
dat tot liefde of leed me noode;  
gij, verroer u niet.

Laat den brand der bruine steenen  
van uwe oogen roerloos staan:  
ik vooral en moet niet meenen  
dat ze mij-waarts gaan.

De arme zal geen nacht doorwaken  
waar geen winste uit wassen mag.  
— Zal ik zéékre rust verzaken  
voor ónzeekren lach?....

— De eene moog' de schort omsnoeren;  
de andre zing' heur hanker-lied.  
Gij, gij moogt u niet verroeren.  
Ik — verroer mij niet....

---