

slechts f. 4200.— en verkocht haar weer in 1723 voor f. 11,500. Direct daarop kocht hij de hofstede Driehuysen onder Heemstede voor f. 6200 en in 1729 Velsarend.

Na zijn dood in 1733 zou de laatstgenoemde buitenplaats echter zeer in waarde dalen. Op 4 Maart 1734 werd Velsarend verkocht, voor niet meer dan f. 1000.— (1) aan Pierre d'Escorbiac de St. Gème, Escuyer, wonende te Amsterdam, die in 1751 te Parijs is gestorven. Maar hij had zich reeds eenige jaren te voren van het bezit ontdaan. Op 4 October kocht Frans Aalbertse Koog, garenbleeker te Bloemendaal, de hofstede voor f. 1350.— om ze op denzelfden dag en voor hetzelfde bedrag weder over te doen aan Gerrit Hoofman, garenbleeker wonende onder Bloemendaal.

Uit de patricische geslachten was Velsarend dus in burgerlijk bezit overgegaan, maar de tusschenregeering is niet van langen duur geweest. Op 7 April 1762 werd de hofstede door Magdalena Kleijnschol, weduwe van Gerrit Hoofman, voor f. 1438.10 verkocht aan Frederik Berewout, oud-Schepen en Raad der stad Amsterdam. Hij was een zeer vermogend koopman op de West, importeur van suiker, reeder ter walvischvangst en bankier. Hij was eigenaar van de plantage Jagtlust in Suriname en van minstens drie andere in Berbice, die alle te samen na zijn dood voor f. 360.000 werden overgenomen en in een vennootschap ingebracht. Hij was Bewindhebber der W.-I.



BURGEMEESTER JAN CLAESZ. LOO, ALS VOREN, HIER KOLONEL VAN DEN ST. JORIS DOELEN. HOOFDGRÖP OP HET SCHUTTERSTUK VAN FRANS HALS, DIE ZICH ZELF IN DE BOVENSTE RIJ ONDER NO. 19, HEEFT AFGEBEELD. GESCHILDERT IN 1639.

(FRANS HALS-MUSEUM NO. 127).

Compagnie⁷ en Dir. van de Sociëteit van Suriname. Reeds in 1721 was hij voor f. 4500 eigenaar geworden van de hofstede Jagtlust (te voren Hooghsigtenburgh geheeten) onder Velsen. Door zijn nieuwen aankoop had hij zijn bezit in deze streek afgerond.

Na van Berewout's dood in 1777 is Velsarend nog langen tijd in zijn familie gebleven, zeker tot na 1811, want tot dat jaar komen geen nieuwe acten van overdracht meer voor. Tot de oudere geschiedenis echter wilden we ons bepalen.

Onder al de eigenaars van Velsarend blijft Jan Claesz. Loo de voornaamste voor altijd. Dat heeft hij te danken aan zijn wereldvermaarden stadgenoot Frans Hals.