

## DE HERDER EN HET MEISJE,

DOOR

JOANNES REDDINGIUS.

Ik liep te droomen door 't groen dal  
en hoorde een schal, en weer een schal,  
en zong: — Dat zijn claretten!

Een herdersknaap op rotsen stond,  
die lustig aan zijn jongen mond  
zijn clarinet mocht zetten.

Melodisch door de voorjaarslucht  
ving-aan het teeder liedgerucht  
te zwieren.

En nòg een wonder toen begon  
bij 't fonkel-spelen van de zon  
en vogelen-tierlieren.

Beneden aan der bergen voet  
begon een meisje welgemoed  
te zingen.

Ik volgde 't wondre liedgeluid  
van menschenstem en herdersfluit,  
dat in mijn ziel mocht dringen.

In held'ren uchtend stonden zij,  
in droom van zòn en zomertij,  
en zongen.

Die blijde twee, omhoog, beneê,  
die hebben wat mij lijden dee'  
door liefdelicht bedwongen.