

OUD-PERZISCHE KWATRIJNEN

DOOR

P. C. BOUTENS.

---

XX.

Niet vóór ge u keert van lust en lustverdichten,  
 Zal levens Zon van tegenover lichten.  
 Nog straalt gij niet als veertiendaagsche maan,  
 Daar gij niet oog in oog u tot Hem richtte!

XXI.

Waanzin maakt al geduld en rust te schand!  
 Meer trekt dan stad en magen 't vreemde land!  
 Geen schatten paaien 't hart stil: Zorgelooze,  
 Het verre Lief wacht, en de tijd verzandt!

XXII.

Geef Liefdes schoonheid toe, zoo ge eerlijk zijt!  
 Uw ongeluk is uw verdorvenheid.  
 Gij geeft den naam van liefde aan uw verlustheid,  
 Eén naam aan twee die heel de wereld scheidt.

XXIII.

Die dag en nacht in rijkdom weelde plengt,  
 Kent niet den toesmaak waarmeê nooddruft mengt.  
 Eufraat en Oxus zwelge in water — laat mij  
 In mijn woestijn de teug die 't leven lengt!