

## DE BABY,

DOOR

P. OTTEN.

Zijn oogen zeggen diep verbaasd:  
Wat is de wereld vreemd en wijd....  
En met een vastberaden haast  
Doorvorschert hij haar verscheidenheid.

O niet genoeg zijn oog en oor  
Om 't al te vatten — want zijn mond  
Moet alles proeven, dat tevoor  
Zijn hand bereikbaar vond.

In 't ronde wiegje alleen al zijn  
Zijn beenen ring, hem immer na,  
En 't opgestopt, bemind konijn  
Wonderen zonder wederga.

Hoe houdt zijn mondje langen tijd  
En ingespannen iedren hap —  
En even ernstig toegewijd  
Gorgelt hij met zijn pap.

Soms stoot zijn fellë aandacht op  
Een elastieken geit, of iets  
Dat zoet is, of een eierdop  
— Die glinstert wel, maar smaakt naar niets.

Dan vindt hij plots een vlugge vlieg,  
Die wandelt over 't laken heen  
Of 't bont gordijntje om zijn wieg —  
En soms, in eens, een teen....

Maar lengskens wordt hij moede en krijt  
En wil zijn wollen schaap.  
En midden in zijn droevigheid  
Valt hij in diepen slaap.