

VERZEN *)

DOOR
ROEL HOUWINK.

WIE ZIJT GIJ?

Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
en gij
gewekt uit de windselen
der leerstelligheid
zult uw stem bedelven
onder het misbaar
van hun getwist
en heengaan
niet sprekende.

Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.

Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
vele namen hebben zij voor u
vele woningen hebben zij voor u gereedgemaakt
maar gij neemt uw intrek
op de lippen van een stervende
als een vlinder
en een trilling vaart
door uw gespreide vlerken.

Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.

*) Uit Christus' Ommegang in het Westen, tweede deel.