

VERZEN *)

DOOR
ROEL HOUWINK.

WIE ZIJT GIJ?

Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
en gij
gewekt uit de windselen
der leerstelligheid
zult uw stem bedelven
onder het misbaar
van hun getwist
en heengaan
niet sprekende.

Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.

Nog eenmaal zullen zij komen
en vragen
wie gij zijt.
vele namen hebben zij voor u
vele woningen hebben zij voor u gereedgemaakt
maar gij neemt uw intrek
op de lippen van een stervende
als een vlinder
en een trilling vaart
door uw gespreide vlerken.

Maar het riet
zal uw stem hebben
en de vogelen.
en de man
die ledig neerzit
bij den waterval.

*) Uit Christus' Ommegang in het Westen, tweede deel.



VERLOSSING.

Waarvan zoudt gij ons verlossen?
van dit lichaam
dat zondeloos is als het mos
aan onze voeten?
Ziet! wij zijn schoon:
welgevormd zijn onze leden,
helder is het bloed
in onze aderen.
en onze handen dragen den dauw
van den avond
zonder moeite.

Argeloos is onze lust.
waarvan zoudt gij ons verlossen?
als het lichaam het lichaam vindt:
de wind voegt zich zoo aan het water....
Mensch —
wie heeft u gemaakt tot een schaduw
op deze bloeiende aarde?

Argeloos is onze lust.
en de zonde?....
in uw machtig vuur
vergaan onze dansende lijven!

HET EEUWIGE.

Het bloed
dat stolt in de oogen
van het overreden dier
vraagt naar U
en het aärtje
dat springt
in het hart van den bokser.

De kankerpatiënt
vraagt naar U
en het geïnfecteerde aapje
dat moedeloos neerzit
tusschen de glimmende instrumenten.

En het kind
vraagt naar U
als de vader vol afschuw wijst
op het vormeloos mondje
en de moeder zich wentelt
naar den zwijgenden muur.

De aandeelhouder
vraagt naar U
en de mécaniciens
die het moertje
niet vast genoeg draaide,
de oude predikant
wien het dogma verliet
en de pater
die een naakten jongen zag dansen....

Het vragen naar U heeft geen einde.
