

KLEINE SONNETTEN,

DOOR

J. J. VAN GEUNS.

I.

Hoe ben ik hier gekomen?
De menschen zien mij aan.
Wie heeft mij mee genomen —
En is weer weg gegaan?

Wat lijkt het lang geleden,
Dat 'k ging aan zijne hand.
Nu hoor ik zijne schreden
Al in een ander land....

Ik moet langs vele wegen
Gedaald zijn en gestegen
Voor ik hier kwam, — toch ging

Van deze reis het wonder
In mijn bewustzijn onder
Zonder herinnering.