

## ONBEZORGD,

DOOR

C. TIELROOY-DE GRUYTER.  

---

Mijn kindje stond in de zon  
En sprong op haar kleine schaduw,  
Het plekje donker rondom  
Haar lijfje in de zon.

Schatert: „Ik zal je krijgen.”  
Zegt onder druk gesnater:  
„Je bent m'n vriend”; wil nijgen  
Naar 't wijkend beeld. „Maar later....”

Later, eerst moet ik groot zijn  
Moeder, dan zal 'k hem grijpen.”  
Onzeker zeg ik: „Zeker....”  
Zit stil vooruit te kijken  
Hoe 't àl zal blijven wijken.

---