

AAN FLORIS VERSTER,

DOOR

HERMANCE FARENSBACH.

Bij zijn laatste Werk
(Wit Delftsche Vaas met roode Tulpen, 1926).

O dit verpuurd bloeiende licht
Als van een heiligen-gezicht,
O dit volkomen evenwicht.

Slechts simp'le dingen dezer aard,
Door welker wezen heen verklaard
Zich ziel de ziele openbaart.

O deze ruste zeeë-wijd,
Die algeheele ontspannenheid
Van leven tot den dood bereid.
