

## AAN FLORIS VERSTER,

DOOR

HERMANCE FARENSBACH.

---

Bij zijn laatste Werk  
(Wit Delftsche Vaas met roode Tulpen, 1926).

O dit verpuurd bloeiende licht  
Als van een heiligen-gezicht,  
O dit volkomen evenwicht.

Slechts simp'le dingen dezer aard,  
Door welker wezen heen verklaard  
Zich ziel de ziele openbaart.

O deze ruste zeeë-wijd,  
Die algeheele ontspannenheid  
Van leven tot den dood bereid.

---