

CALANDO

DOOR

A. W. GRAULS.

Slaap dan hart, de nacht is koud.
Merel viel van 't ijzelhout.

Niemand weert de eeuwge macht:
Staan of vallen we in den nacht?

Deemoed keert weer in onszelf
achter raam en deurgewelf.

Slaap mijn hart, bij vrouw en kind,
reef uw zeiltjes voor den wind.

En bewonder op de ruit
bloei van tulp en varenkruid.

Zingt de zandman in het riet
niet een Indisch tooverlied?

Hart, de korrels op het land
droomen toch van zonnebrand.
