

## LATE ZOMERDAG,

DOOR

BEN ONIE.

---

Where shall we go for our garlands glad  
At the falling of the year?....  
I go where the last year's lost leaves go....  
„Song of Autumn” ADAM L. GORDON.

De wind springt op de bomen  
En wiegt ze met zijn kracht.  
De bomen bevend dromen  
In bronze' en rode dracht.

De zon strooit gouden munten  
En stoeit met blad en wind;  
Gestraal op alle punten,  
Zelfs op vermolmend bint.

De witte nevelen komen  
Als waden ijl en rag.  
In deze ijle stromen  
Verzinkt Septemberdag.

Nu paren aarde en hemel  
En valt de zomernacht:  
Het oog wordt in 't gewemel  
Van Godes Licht gebracht.

Niets kan het hart meer deren  
In bekers vonkelt vuur;  
De vrede drevelt nere:  
Een witte bloem zo puur.

---