

SCHIJN-GENEUGT *)

DOOR

BEN ONIE.

Aan Willem Kloos.

Manchmal will wol ein freudiger
Blick des Lebens wieder aufdämmern,
ach, nur für einen Augenblick.
„Werther's Leiden.” GOETHE.

Als had de zon mij met haar blik belonkt
Dies zit ik willig-stil en droom van groene dreven,
Van Lente-land in bloei. Ik voel me als verjongd
En hou 't verklaarde oog ten hemel opgeheven.

Wat overkomt mij toch? Hoe waag 'k òp te zweven
Als had de vrijheid op mijn deur gebonkt?
Vijf maanden sta ik nog ten dode' opgeschreven:
Melaatse zwerver, wie het Leven dwong't

Glas van smart en smaad tot op den boôm te legen....
O hart, mijn hart, dat nu weer vreugde eet,
Hoe is het toch, dat gij uw lot vergeet
En niet wat 't zwaarste' is het zwaarst wilt laten wegen!?

Ach! hoe g'ook tast en streeft en tijd van smaad verslaat
Gij blijft een binnensee, waar aldoor branding staat.

*) Uit een bundel „Verzen aan God,” gevangenisstemmingen,
ter perse bij Van Dishoeck te Bussum.
