



## HERINNERING

DOOR A. HENDRIKS-KAPPELHOFF

---

Ik zelf in 't licht van een lantaren  
En achter 't glas aan de overkant  
Het wuiven van een oude hand;  
In oogen, die mij nauw ontwaren  
De zegen van een afscheidsgroet  
Uit 't trouwe hart, dat mij behoedt,  
Datzelfde, dat mijn kinderjaren  
Mij dag en nacht heeft liefgehad  
En nu zijn schemerenden schat  
Nog voor mijn rijkdom blijft bewaren.  
Daar in het donker, bij 't gordijn  
Een mensch, zooals ik eens zal zijn.

Dan staat een ander in den schijn  
Van een lantaren.

---