

DE ARMEN  
DOOR M. MOK

---

De armen zijn schuldig voor God,  
want zij willen zich vergelijken  
met de hartelooze rijken,  
dien zij benijden hun lot.

De armen zijn schuldig voor God,  
want zij zwoeren bij het genot  
en namen niet op zich de zoete pijn  
van arm te zijn.

De armen zijn verdwaald  
van de schoone wegen,  
waarop de genade daalt.  
Zij loopen te pletter tegen  
den blinden muur van weelde,  
omdat zij het ontberen  
niet konden eeren.

---