



## OUDERDOM

DOOR A. HENDRIKS-KAPPELHOFF

---

Hoe ligt het afgewaaide hout  
Ter neer en toeft  
Zoo achteloos verspreid in 't woud,  
Als was 't bedroefd,  
Nu ieder, dien 't voorbij ziet gaan,  
Vergeten heeft,  
Hoe 't eens in wasdom heeft gestaan  
En heeft geleefd  
En smart en vreugde heeft volbracht.  
Hoe ligt het daar  
Zoo stil, zoo levensklaar en wacht  
Den Sprokkelaar.

Zoo zullen takken, die nog zwaar  
Van rijkdom staan,  
Eens in een onverbiddelijk jaar  
Ter aarde gaan.  
Want alle jeugd wordt eenmaal oud.  
Wat bloeit verwordt  
Tot 't sprakelooze sprokkelhout,  
Dat niet meer mort,  
Maar toeft totdat des sproklaars hand  
Het samenbindt,  
En 't in een hoogen vlammenbrand  
Zijn hemel vindt.

---