



## HERINNERING

DOOR ROEL HOUWINK

---

Vader, wij hebben nooit gesproken  
over het leven met elkaar,  
gij hadt het uwe, ik het mijne  
en beiden wisten wij, 't is zwaar  
te leven met een weerloos hart....  
Zoo hadden bêi we ons toegesloten  
en gingen zwijgend naast elkaar:  
ik heb den weg niet kunnen vinden,  
al lag uw hand steeds voor de mijne klaar.  
En nu gij heengegaan zijt naar dat vreemde  
en voor geen levende bereikbaar land,  
nu breekt mijn vuist eerst hunkrend open  
en zoekt vergeefs uw trouwe hand.

---