

AAN MIJN ZOON  
DOOR ROEL HOUWINK

---

Sla om je schouders den mantel der hoop,  
licht als het schuim, als de hemel zoo blauw  
en voor geen goud van de wereld te koop.

Snoer rond je lenden den gordel der trouw;  
en raast straks een storm door je hunkerend bloed:  
weet, ook je moeder was eenmaal een vrouw.

Ga langs den weg zonder geld, zonder goed,  
maar draag de liefde voor groot en voor klein  
als een blinkende pluim op je bedelaarshoed.

Drink van het leven den kruidigen wijn,  
maar wat je ook in je dronkenschap doet,  
hou steeds je kinderhart zonnig en rein.

Dan, op een dag, sla aan scherven het glas,  
opdat, als je eenmaal ook oud zult zijn,  
je het weten zult wie je vader was.

---