

NOVICE

DOOR CAMP DE BASSCHAERDE

Voor Jilles

Nacht en dag heeft zij zich voorbereid
ten afscheid uit dit wereldsch leven.
— Maar om de onwil van haar geven
het zondig lichaam gekastijd.

God zei: kies tusschen tijd en eeuwigheid
vóór gij Mijn wijding zult ontvangen.
Maar strijdend met haar afkeer en verlangen,
heeft zij de wereld 't meest benijd.

En op de dag, dat zij de sier
van Christus' bruid zou dragen,
heeft zij de hand aan zich geslagen,
want haar onwillig hart bleef hiér.