



## NOVEMBERMORGEN

DOOR HENK VOS

---

In 't blauwig grijs  
Van deze morgennevellucht  
Tot éene wijs  
En zonder 't minst gerucht  
De kleurge scherpten al zijn heengevlucht.

Maar dichterbij  
In laatst vergloeien heel verstild  
Een boomenrij  
In koele nevel tilt  
Haar blad, dat soms als kaarselichten trilt.

Aan d'overkant  
Van stille, leege zondagstraat  
Een grijze wand  
Een blauwe rook oplaat  
Tot 't kringlend wolkje in ijler blauw vergaat.

Mijn kamer ligt  
Als luistrend naar gewijde zang  
In 't koele licht.  
Hoe werd dit hart zoo lang  
Zoo dagenlang gejaagd in vreemde dwang?

Verlangen kan  
In deze morgennevelschijn  
Mij niet meer dan  
Het verre tampen zijn  
Van klokken achter donzen mistgordijn.

---