

EEN AVOND  
DOOR JOHAN DE MOLENAAR

---

Het was een avond, nevelstil —  
Wij gingen langzaam langs de wegen  
den traag-verwaasden einder tegen,  
gerust en eensgezind van wil.

Wij wisten alles van elkaar,  
geen enkel ding werd meer verzwegen  
toen wij dien mist'gen einder tegen-  
gingen, een eenzaam menschenpaar.

En onze oogen werden groot  
toen op de landen, wijdgelegen,  
de zeeg'ning zonk van fijnen regen,  
eentonig als de groote dood.

En de avond werd een koele nacht  
met slechts de stem nog van den regen,  
alom, en op ons aard-ontstegen  
geluk, grooter dan dag of nacht.

---