



OVERGAVE
DOOR TOP NAEFF

Zoo komen we aan het einde van den tocht
En zeggen: het is goed.
Wie lang op aard zijn kleinen hemel zocht,
Wie lang voor zijn verloren vrede vocht,
Wie aan zijn wonden stil-aan is verbloed,
Sluit de oogen: het is goed.

Ziet gij den einder achter 't ledikant?
Daar rijst de zon.... daar ligt....
— Trek de gordijnen van den zwarten wand —
Daarachter ligt het grenzenlooze Land.
Is het de weerschijn van God's aangezicht:
Een ver, onpeilbaar licht....?

Verduister niet dit helderst oogenblik
Onder uw zwarten rouw,
Maar luister met mij naar den klokketik....
Open het venster, Zuster, lucht! ik stik....
En 't bed wordt mij te nauw!