

## DE BREM

DOOR JENNY MOLLINGER

De starre winter is voorbij.  
Langs donkre heideranden  
staat fier de gouden vlam van Mei,  
de brem te branden.

De moede glimlach van wie veel  
verloor in waan en logen  
ontspant: het zegevierend geel  
dànst voor zijn oogen!

Van zelfde leven, altijd weer,  
uit duister en versterving,  
bloeit op verjongd de wederkeer,  
ter nieuwe werving

van ons verdofd, ontglansd gemoed  
dat, plots een weerloos droomer,  
herkent in dezen kleurenvloed  
den eigen zomer.

Zoo vlamt op Liefde's ouden grond  
uit donkre, stille dalen  
haar jeugd weer op in éénen stond,  
als brem in Mei, fel-goud en blond,  
in tartend stralen!